

Klantervaring East Algarve Golf Trophy feb 2024 – Felix Clercx

Het is begin februari 2024 en we zijn de natte zoi in Nederland zó beu! Regen, regen, regen en nog eens regen. Wat kijken we uit naar een weekje zon en golf in de Algarve. In 2023 voor het eerst meegedaan aan dit toernooi en dat was zo goed bevallen dat het een logische keuze was om nogmaals mee te gaan. Frans, van Golftrip4u, had 18 plekken toegewezen gekregen vanuit de toernooi organisatie en hij kon dus een stevige afvaardiging vanuit Nederland inschrijven. In totaal deden er 84 golfers mee aan het toernooi verdeeld over diverse Europese landen.



Het hotel, Vila Gale was aan het renoveren maar opende speciaal voor het toernooi haar deuren. Een hotel dat een uitstekende uitvalsbasis is voor het gezellige Tavira met al haar terrasjes en restaurantjes. Kortom; temperatuurtje rondom de 19 graden, een zonnetje dat met grote regelmaat zou schijnen begin februari en heerlijke golfbanen in de Algarve. Op naar een lekkere week!

Vrijdag 02 februari

M'n koffertje staat klaar en om 05.15 gaat de voordeurbel. Of ik klaar ben om te vertrekken. 'Tuurlijk!' is mijn antwoord, 'gruwelijk veel zin in!' Op naar Eindhoven airport. Eenmaal aangekomen op het vliegveld moeten de golfspullen van mijn maatje nog ingecheckt worden en dan door de security. Wat een rust! Overall konden we zo doorlopen zonder wachttijden. Heerlijk!

Ook de vlucht verliep vlot en zonder problemen. In Faro stond de huurauto voor ons klaar. Spullen in de auto en rijden maar! Aangezien ik goed bekend ben in de buurt (we hebben een appartement in Isla Canela waar we met regelmaat verblijven) rijden we zo oostwaarts. Eerst nog even de golfspullen ophalen bij het appartement en dan kunnen we los. Na de golfspullen ingeladen te hebben in Isla Canela, rijden we naar een leuke chiringuito en installeren ons op het terras met uitzicht op het strand en de zee. Relaxed zitten in de zon met een caña en een heerlijke tapas maakt dat het een geweldige start is van de vakantie..... ik bedoel van het golftoernooi!

Nu nog even doorrijden naar Tavira, daar inchecken en snel richting een van de vele terrasjes die Tavira rijk is. Wat een relaxedheid! Aan het begin van de avond arriveren de overige Nederlanders die in Rotterdam zijn opgestapt en pas konden vliegen in de loop van de middag.



Frans, onze touroperator, organiseert een gezamenlijk diner bij de plaatselijke pizzeria zodat we 's avonds met de hele groep gezellig bij elkaar zijn om verder kennis te maken. Een aantal mensen zijn nog bekend van het jaar ervoor en ook zijn er verschillende golfers bij die ik elders al ben tegen gekomen. Dit zou wel eens erg gezellig kunnen worden dit jaar!

De start is in ieder geval al heerlijk. Wat een topdag ook al hebben we nog geen bal geslagen.

Zaterdag 03 februari

Het toernooi begint pas op zondag maar een goede voorbereiding is het halve werk, dus we gaan de baan in. Met 16 spelers reizen we af naar Ombria waar een jonge golfbaan ligt (geopend in 2023). De baan heeft de potentie om uit te groeien tot een van de mooiste banen van de Algarve.

Alleen al bij hole 1 heb je een adembenemende kijk op de baan. Wat een uitzicht! De baan kronkelt tussen de kammen door van de heuvels die de baan omsluiten. Om je vingers bij af te likken. Nu nog een goede eerste afslag op hole 1 en een euforisch gevoel bekruipt me. We zijn los!! Het spel is nog niet om over naar huis te schrijven. Door de baan heen loopt het oké maar de greens zijn zo ontzettend snel en geonduleerd. Dat is 'different' koek. Zo krijg ik het voor elkaar om met twee slagen bij de green te liggen van een par 5 om er vervolgens met 6 slagen vanaf te komen. Disaster!



Achteraf had iedereen hier last van, dus ik kon met een opgeheven hoofd de baan verlaten. Een van de weinige minpuntjes van de baan zelf: sommige holes liggen zo dicht bij elkaar dat je last hebt van de spelers van de andere hole. De algehele indruk? Deze baan heeft de potentie om uit te groeien tot een geweldige golfervaring. Voor nu is het oké maar nog niet de top golfbaan die ze voor ogen hebben.

Na afloop terug naar het hotel voor een heerlijke douche en daarna de officiële opening van het toernooi in de lounge room. Dan nog een lekker hapje eten en zo is deze dag ook weer snel voorbij. Time flies when you're having fun!!

Zondag 04 februari

Na een stevig ontbijt, de auto in en hup naar Benamor golf. Gezonde spanning want het toernooi gaat nu echt van start. Ook vandaag is het weer korte broeken weer. Wel nog een vestje aan voor de ochtenduren maar in de loop van de dag kan die uit en is het goed toeven in het zonnetje.



Ook al is de baan van Benamor qua lengte niet zo'n uitdaging. Bij deze baan is het wel de uitdaging om de greens goed te lezen zowel qua lijn als qua snelheid. Samen met een Portugees, een Française en een Waal loop ik de ronde. Na een 3-tal holes wordt de sfeer wat lossier en komen de eerste gesprekken op gang. Leuk om zo anderen te leren kennen en ervaringen van anderen aan te horen. Aan het einde van de ronde drinken we nog wat samen op het terras en overdenk ik mijn foute slagen. Ja, er had meer in gezeten maar je moet ook genieten van alles wat je mag ervaren. Het is en blijft een cadeautje om zo je dagen door te mogen brengen.

Nadat de zon achter het clubhuis wegzakt, wordt het kouder en wordt het tijd om de douche op te zoeken. De routine sluipt er al enigszins in. Hapje eten, nog even nagenieten van de dag met de andere Nederlanders en daarna lekker m'n bedje opzoeken. 28 Stablefordpunten is niet echt goed maar er is dus ruimte voor verbetering en met die gedachte lig ik binnen no-time in dromenland.

Maandag 05 februari

Op naar Castro Marim. De volgende uitdaging. Wat een farce! De eerste twee holes gaan finaal de mist in en met twee strepen op rij weet ik dat ik het wel kan schudden. Toch blijf ik optimistisch en ga bij hole drie al wat beter spelen. Gelukkig heb ik uitstekend gezelschap (een Schots koppel en een Nederlander) en lopen we samen een heerlijke ronde. Niet dat het spel op hoog niveau is maar we hebben plezier met elkaar en soms lijkt het wel een rondje om des keizers baard. Ook hier heb je te maken met snelle greens maar daar zijn we inmiddels al wat beter aan gewend.



Met 25 stablefordpunten kom ik niet op mijn niveau maar het gezelschap maakt echt veel goed. Na afloop weer een prima 19^{de} hole met mooie verhalen van die dag die we met elkaar delen en 's avonds na de douche nog een lekker hapje eten. Ook deze dag is voorbij voor je het weet.

Dinsdag 06 februari

D-day! We spelen deze dag op Monte Rei. Een baan waar je normaliter € 220,- betaalt voor een rondje golf. Ik herinner mijzelf de ronde van het jaar ervoor en had me voorgenomen met minder vrees de baan in te gaan. Monte Rei is een uitdaging zowel qua golfspel als qua beleving. Elke hole ligt onzichtbaar afgescheiden van de overige holes en de baan bevat veel keuzemogelijkheden.



Speel je de baan te aanvallend, loop je de kans dat je veel ballen verspeelt en als je te verdedigend speelt, dan gaat de lengte van de baan je parten spelen waarbij je eigenlijk al weet dat een bogey het hoogst haalbare is. De vele diepe bunkers, de snelle en geonduleerde greens maken het extra lastig. Laat staan de waterpartijen die je onderweg tegen komt.

Al bij hole twee, een par 3, word je uitgedaagd doordat je een carry moet hebben van ruim 170 meter. Red je dat niet, weg bal! Maar een uitzicht waar je je vingers bij aflikt. Zo mooi! Ik kan het iedereen aanraden om hier een keer te gaan spelen. Een prachtbaan! En voor mezelf ben ik dik tevreden met 30 stableford punten.

Na de ronde heerlijk nagenieten met de rest van de groep Nederlanders en inmiddels ook diverse andere golfers die ik her en der heb leren kennen. Zodra het zonnetje verdwenen is, is het tijd om terug te rijden naar het hotel. Na een afslag gemist te hebben, rijden we een andere route terug naar het hotel. De weg slingert door het landschap en geeft ons prachtige vergezichten met veel groen. Wat is het mooi in het heuvellandschap. Wederom een cadeautje!

Eenmaal terug in het hotel is de wijnproeverij al begonnen en schuiven we snel aan met een lekker glas wijn dat door het hotel aangeboden wordt. We laten het ons smaken, samen met de hapjes die voor ons klaar staan. Het wordt een gezellig samenzijn. Niet te laat naar bed en weer een dag kapot!

Woensdag 07 februari

Rustdag! Iedereen mag zelf weten hoe hij/zij de dag gaat invullen. Sommigen van ons kiezen ervoor om nog een extra baan te lopen: de Vale de Lobo Ocean course wordt geboekt. Een mooie baan met een aantal holes die langs de oceaan lopen. Zeker de moeite van het spelen waard!

Zelf kies ik ervoor om een outlet te bezoeken in Loulé om daarna uitgebreid te lunchen aan zee in Alhôa. Het zonnetje maakt het aangenaam en het is best lekker om eens een dagje niet te golfen. Eenmaal terug in het hotel gaan we nog lekker wat drinken op een terrasje in het dorp om daarna de dag af te sluiten bij een restaurant. Wederom een heerlijke dag waarbij we de motor weer hebben opgeladen. Kom maar op met de volgende baan!



Donderdag 08 februari

Quinta do Vale, here we come! Nieuwe ronde, nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Een baan die is ontworpen door de fameuze Seve Ballesteros. Weer een totaal andere baan die vraagt om precisie spel. Duikers kunnen hier hun boterham prima verdienen. Een baan waar je veel ballen kunt verliezen. De korte broek heeft helaas plaats moeten maken voor een lange en de polo is niet warm genoeg meer. De trui gaat aan en een regenjas in de tas klaar voor gebruik.

Deze baan is een van mijn favoriete banen in deze omgeving. Hoewel ik hem al vaak gespeeld heb, gaat ie nooit vervelen en blijft het een genot om deze (betaalbare) baan te spelen. Zeker bij de tweede negen holes kom je veel hoogteverschillen tegen wat de baan erg uitdagend maakt. Jammer genoeg moest de regenjas aan bij het tweede deel van de ronde wat de charme van de baan ondermijnde. De doorweekte handschoen ging uit omdat die juist zorgde voor minder dan meer grip; de wind in combinatie met de regen maakt dat de ronde minder aangenaam was. Het was knokken naar het einde toe en we waren blij dat we een droge 19^{de} hole konden opzoeken. De lol was er wel vanaf en met 25 stablefordpunten aan het einde kon ik daar ook niet warm van worden. Kortom een geweldige baan maar de omstandigheden hadden beter mogen zijn. Maar voor wie in de Algarve een keer wil gaan golfen, raad ik deze baan zeker aan. Neem wel genoeg ballen mee!! 's Avonds het dagelijkse ritueel om daarna weer vroeg in dromenland te belanden.



Vrijdag 09 februari

Last but not least, Quinta da Ria! Takkeweer!! De regen gutst naar beneden en de baan staat op plekken blank! Ruim 25% van alle deelnemers is niet meer gestart en tijdens de ronde zijn er nog eens een aantal deelnemers uitgestapt. Te nat!

Aangezien we de laatste flight waren en het in de loop van de dag droog zou worden met een zonnetje erbij, besloten we toch te starten. Bij de eerste 5 holes wilde de bal niet rollen en moesten we met regelmaat de bal plaatsen in de baan, maar daarna droogde de baan redelijk op en kon er gewoon gespeeld worden. Een goede score was niet mogelijk onder deze omstandigheden, dus kozen we ervoor om te genieten van het spel en het gezelschap. De score kwam duidelijk op de tweede plaats. Ondanks dat, toch nog een score van 28 punten en dus een prima afsluiting. Én afgesloten zoals we waren gestart op dag één: een zonnetje! Quinta da Ria is een mooie baan die het spelen zeker waard is. Een paar holes met uitzicht op zee.



Met een warm buffet en aansluitend de prijsuitreiking sloten we het toernooi af. Tijd om afscheid te nemen van mensen, de organisatie te bedanken en huiswaarts te keren met een voldaan gevoel. Wat een heerlijke week hebben we gehad. Goed gezelschap, goed weer (nou ja, het overgrote deel van de week) en geweldige golfbanen. Het was een topweek!

Zaterdag 10 februari

Farwellday! 'Zullen we nog even 9 holetjes lopen? We hebben tijd genoeg.

Aangezien we om 10 uur moeten uitchecken en we om 16.00 uur de auto moeten inleveren in Faro, leek het ons een prima idee om nog even af te kicken met een relaxed rondje van 9 holes. Het weer laat wederom de korte broek toe en dus op naar Quinta do Vale om daar nog even te lopen. Heerlijk in het zonnetje! We werden gekoppeld aan twee andere Nederlanders die daar ook waren en na 9 holes hebben we afscheid van het golf genomen.

Clubs weer teruggebracht naar het appartement in Spanje, daar de cirkel rond gemaakt door lekker op het strand te lunchen zoals we ook gestart waren en vervolgens naar het vliegveld van Faro. Het is super om niet de hele dag rond te hoeven hangen en te wachten totdat je in moet checken. Dit was een uitstekende afsluiting van een prachtige week.

Nog een filmpje kijken op de Ipad in het vliegtuig en vervolgens nog een korte rit met de auto naar huis.

Dank aan alle mensen waar we een geweldige week mee hebben mogen beleven en een speciaal woordje van dank voor Frans van Golftrip4u voor de perfecte organisatie van deze week. Genoten van het begin tot aan het einde!

